

**T.C.**  
**İSTANBUL(ANADOLU)**  
**CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI**  
**Basın Suçları Soruşturma Bürosu**

**Soruşturma No** : 2020/122028 Soruşturma  
**Karar No** : 2020/8991

**YETKİSİZLİK KARARI**  
**KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA**

**DAVACI**  
**MÜŞTEKİ**

: K.H.  
: SALIHA OKUR GÜMBÜKÇİOĞULLI, HAMZA KIZI  
: AKIT GAZETESİ, Halkalı Merkez Mah. Dereboyu  
Cad. No. 65/3 Küçükçekmece/ İSTANBUL. İkamet eder.  
: Halklı Kin ve Düşmanlığa Alanan Tahrik Etme  
: 27/07/2020 İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE

**ŞÜPHELİ**

**SUÇ**  
**SUÇ TARİHİ VE YERİ**

**SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ :**

Müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza vermiş olduğu 04/08/2020 havale tarihli dilekçesinde, 27/07/2020 tarihli Akıt Gazetesinde yayınlanan "AKP'nin Papatyaları" isimli köşe yazısı içeriğinde atılı suç oluşturacak ifadelerde bulunduğuun ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı.

Dosya kapsamında, soruşturmaya konu 04/08/2020 tarihli müşteki dilekçesinde belirtilen Akıt Gazetesinin yayın merkezi adresinin Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No. 65/3 Küçükçekmece/ İSTANBUL olduğu, 5271 Sayılı CMK'nın 12/3. maddesinde göre suçun yayın merkezinin bulunduğu yerde işlenmiş sayılacağı, söz konusu Akıt Gazetesinin yayın merkezinin Küçükçekmece ilçesi olduğu ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yargı sınırları içerisinde kaldığı anlaşılmakla,

Açıklanan nedenlerle, Cumhuriyet Başsavcılığımızın yer itibarıyla **YETKİSİZLİĞİNE,**

Evrakin gereğinin takdir ve ifası için **KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA** gönderilmesine,


C.M.K.'nın 12 maddesiyle uyumlu olarak karar verildi. 21/08/2020  
Soruşturma Kayıt

26-08-2020

KÜÇÜKÇEKMECE

HIKMET FAZIL BALCI  
179416

Cumhuriyet Savcısı

 e-İmzalar



Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

Matbuu Künye

## İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

### ŞİKAYETÇİ

:KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ (KADEM)

TEMSİLEN ve KENDİ ADINA ŞAHSEN

SALİHA OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU (T.C. NO: [REDACTED] İSTANBUL)

### VEKİLLERİ

:Av. Müjgan Şahin (T.C. NO: [REDACTED] İSTANBUL)

Keçecipiri Mah. Hasköy Cad. Azız Sok. No:1/1

0212 528 09 43-0533 735 03 76 BEYOĞLU/İST.

### ŞÜPHELİ

:**ABDURRAHMAN DİLİPAK**

(Gazeteci - AKİT GAZETESİ)

Halkalı Merkez Mah. Derebeyi Cad.No.65/3 HALI KALFI/İST

### SUÇ TARİHİ

:**27.07.2020**

**ŞİKAYET KONUSU** :Şüphelinin 27.07.2020 tarihli Akit Gazetesi "AKP'nin Papatya ları isimli köşe yazısında suç içerikli söylemleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 125 ile 216. maddesinde tanımlanan suçlardan teziyesi için kamu davası açılması taleplidir.

### AÇIKLAMALAR :

#### 1-KADEM YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA :

Kadın ve Demokrasi Derneği (Kadem) kadına yönelik şiddetin önlenmesi mücadelesinde sosyal çalışmaları ile kamuoyunun yakından tanıdığı bir sivil toplum örgütüdür. Müşteki Salih a Okur Gümrükçüođlu Kadın ve Demokrasi Derneđinin başkanıdır.

#### 2- ŞİKAYET KONUSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA :

1-)Şüpheli Abdurrahman Dilipak yazarı olduđu Akit gazetesinin 27.07.2020 tarihli "AKP'nin papatya ları" isimli köşe yazısında ; ( köşe yazısının tamamı dilekçe ekinde ibraz edilmiştir.)

Müvekkil demek ve yetkililerini. Anava tan partisi döneminde ki "papatya lar" oluşumuna benzeterek "AKP'nin papatya ları", AKP'yi ve aileyi bitirecek fitne hareketi olarak tabir etmektedir.

Şüpheli basın aracılığı ile müvekkilim Kadın ve Demokrasi Derneđi Yönetim Kurulu Başkanı ( Ak Parti Genel Başkanı.Sn Cumhurbaşkanı'nın kızı Sümeyye Erdoğan Kadın ve Demokrasi Derneđinin başkan yardımcısıdır) ve üyelerini kadın olmaları hasebiyle hedef almış aşşğulayıcı ve ayrımcı dil kullanarak açıkça iftira ve hakaret etmiştir. Şüphelinin köşe yazısından bir kısım alıntıda;

"...**AB fonları ile semirenlerin sesleri nasıl incel di. "eskiden ter kokuyorlardı", şimdi parfüm kokuyorlar. Bodrum katlarında rutubet kokan derneklerden çıkıp plazalara taşınıdılar.**

AK Parti içindeki AKP'liler, FETÖ'nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum "Yeşil Sermaye" de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar. Fizacıbaşı kadar bizim "Yeşil sermaye" davasına sadakat gösterip. "**bu fahişelere ve onların türevlerine**" karşı seslerimi yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz !

**Geçen süreçte, bu fitne hareketi, milletvekilleri, bakanlar, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, merkez, ve taşradaki hemen hemen kamu bürokrasisi ve işadamlarının hemen**



hepsinin aile ve çocuklarını kendi içine çekti ve bu çevrelerin kafaları bu cehememde formatlandı.

Aile Bakanlığının ilgili birimleri, Bazı STK'lar, GRAVİO bir misyoner örgütü gibi çalıştı. Maarifi mahvettiler. Bütün devlet kademelerine sızdılar. Bunlar çok ileri gittiler. Barakın eleştirmeyi, soru sormak bile azarlanmanız, aşağılanmanız için yeterliydi..." şeklindedir.

**Şüphelinin tecrübeli bir gazetesi olması yanında, eğitimi, mesleği, iş ve meslek ettiği ile ilkeleri değerlendirildiğinde; basının Anayasa 28.madde ile 5680 sayılı Basın Kanununun ki ayrıcalıklı konum ve özgürlüğü karşısında Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler bölümünde yer alan ve gerekse MK'nun 24.ve 25.Maddesinde ve yine özel yasalarda güvence altına alınmış kişilik haklarına saldırıda bulunmasına imkan vermemektedir.**

Şüpheli, Aktif gazetesi köşe yazısı içinde alenen Kadem ismini zikretmiş olmakla birlikte. yazının son paragrafın da "...Konuşmak yerine "sözleşmeye dokunmayın." mantığı ile hareket eden STK, "... diye bahsettiği de Kadem'dir. Köşe yazısının başlığı "AKP'nin papatyaları" olup Sn.Cumhurbaşkanının kızının müşteki dernekte yönetim kurulunda olması ve derneğin muhafazakar çizgide olması hasebiyle yazının aslında doğrudan Kadın ve Demokrasi Demegini ve Yetkililerini hedef aldığı bukuken tartışmasızdır. Şüphelinin 27.07.2020 tarihli yazısı Kadem ve yöneticilerini hedefe koymakla birlikte: Kadın ve Demokrasi Demegî Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'na ve diğer yönetim kurulu üyeleri hanımlara yönelik "eskiden ter kokuyorlardı", şimdi partüm kokuyorlar. **Bodrum katlarında rutubet kokan derneklere çıkıp plazalara taşındılar.**

**"Yeşil sermaye" davasına sadakat gösterip, "bu fahişelere ve onların türevlerine" karşı seslerini yükseltebilecekler mi?**

Şeklinde alenen "ter kokuyorlardı" "fahişeler" şeklinde tahkir edici. aşağılayıcı. nefret söylemli ifadeler ile hakaret etmiştir.

**Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 27.09.2006 tarihli 2006/4-540 esas sayılı kararında;**

"..Yayın salt toplumun yararı gözetilerek yapılmalı, toplumun çıkarı dışında hiç bir kişisel çıkar, gerçeklerin yanlış sunulmasına neden olmamalıdır. Gerek yazılı gerek görsel basının bu işlevini yerine getirirken özellikle konunun güncelliği ve haber verilirken öze biçim arasında ki dengeyi korumalıdır. Bu ilke ve kurallar gözetilmeden yapılan yayın hukuka aykırılığı oluşturur ve böylece kişilik hakları saldırıya uğramış olur.."

**HGK kararı doğrultusunda şüphelinin: köşe yazısında yer alan sözlerle anlatılmak istenen konu arasında, başka bir ifade ile (özle biçim arasında ) bağluluk yoktur. Şüpheli İstanbul Sözleşmesi, CEDAW, STK'ları yada KADEM'i kişilik haklarına saldırı yapmadan, alenen hakaret etmeden de eleştirebilir, bir gazeteci olarak kamu yararı güderek düşünce ve haber verme özgürlüğünü kullanabileceksen eleştiri hakkı sınırlarını aşarak müştekiileri küçük düşürmüş, haksız ve kasten kötüleyerek ve iftira atarak müştekiilerin manevi varlığını zedelemiş açıkça suç işlemiştir.**

2-)Türk Ceza Kanunu 3. maddesinde. adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesini düzenler. Madde metninde "Ceza kanunun uygulanmasında kişiler arasında, ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konuları yönünden, ayırım yapılamaz ve hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz" det. Nefret suçları ve ayrımcılık en başta bu maddeyi ihlal etmektedir.

TCK 216 maddesi: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

(1)Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir



kesimini, diğer bir kesimi alçyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Nefret suçları diğer klasik suçlardan "suç her ne kadar bireylere karşı işleniyorlarsa da aslen hedef alınan o bireyin üyesi olduğu sosyal grup" olması sebebiyle çok daha tehlikeli bir suçtur.

Şüpheli kadın sivil toplumu örgütü olan Kadem ve kadın yöneticilerine karşı NEFRETE içerikli söylemleri ve duyulan önyargıyla, doğrudan ve dolaylı şiddet içermekle suç teşkil etmektedir.

•Öte yandan:

Kamuoyunun, nefret suçlarına ilişkin duyarlılığını ve farkındalığını yarama/örtme konusunda medyaya önemli görevler düşmekte iken, şüphelinin 27.07.2020 tarihli köşe yazısında **Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kadın hakları, kadına yönelik şiddeti önleme vb konularda çalışmalar yapan STK'lar ve onların kadın yöneticilerine karşı "bu fahişeler ve türevleri", "eskiden ter kokuyorlardı", "AB sonları ile semirenler" şeklinde ifadelerinin bulunduğu köşe yazısının verilmiş biçiminin nefret suçlarının yaygınlaşmasına sebebiyet vereceği şüphe getirmez bir gerçektir.**

Nefret suçlarına ilişkin birinci unsur önyargı ve önyargıdan kaynaklanan toplumsal kabul görme olasılığı bulunan negatif ayrımcılıktır. Toplumsal kabul görme olasılığı nefret suçlarını, sıradan suçlardan ayırır. Fail; mağdurun ırk, dil, cinsiyet, etnisite, ulus, yaş, bedensel engeli ya da benzer nitelikteki genel faktörlerden herhangi biri nedeniyle aynı özelliği taşıyan guruba suç yoluyla mesaj vermektedir. Suçu işleyen muhafaza edilen özelliği taşıyan kasıtlı olarak "hedef" seçer. "Hedef" bir ya da birden fazla kişi veya belli özellikleri paylaşan bir grupla özdeşleşmiş özelliği imha amaçlıdır. Ancak eylemde imha esas amaç olmayıp, bu imha eylemi fail, mağdur ve mağdurun ait olduğu topluma mağdur üzerinden olumsuz bir mesaj yollar. Nefret suçu işleyen fail, suçun mağduru bireye olumsuz hiçbir şey hissettiremez ancak hedefin üyesi olduğu özellik hakkında beslediği düşmanca fikirler veya duyguları onu bu suçu işlemeye itmektedir. Failler kendisini tanımladığı grubun dışındaki herkese düşmanlık hissedebilir. Nefret suçları ayrımcılıktan beslenmekte birlikte Türk Ceza kanununda tanımlanmıştır.

Anılan tüm bu nedenler gereği iş bu şikayeti yapma zarureti hasıl olmuştur.

**HUKUKİ NEDENLER**

:5237 SY yasa yasal tüm mevzuat...

**HUKUKİ DELİLLER**

:Şüphelinin Akit gazetesi 27.07.2020 tarihli "AKP'nin papatyalı" isimli köşe yazısı (ekte), yasal tüm deliller.

**SONUÇ VE İSTEM**

: Yukarıda açıklanan tüm nedenler gereği ve Sayın Savcılık Makamının re'sen göz önüne alacağı nedenler ile :Şüphelinin ifadesi ALINARAK : Hakında soruşturma ve kovuşturma yapılarak Türk Ceza Kanunu'nun 125.ile 216 maddesinde tanımlanan suçlardan tecziyesi için kamu davası açılmasını vekil eden adına arz ve talep ederiz.27.07.2020

**MÜŞTEKİLER VEKİLİ**

**Av. Müjgan SİYAH ÇEVİK**

**e-İmzalıdır**









## AKP'nin Papatyaları

ANAP'ı o "Papatyalar", o "Lale Devri çocukları" bitirdi. AK Parti'yi de, bu lügavani AKP'nin "Papatyaları"(!?) bitirecek bu gidişle. AK Parti içindeki AKP'liler konuşuyor. AK Partililer susuyor. AKP'liler terfi etti zenginleşti. İtibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor. parayı onlar veriyor. Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Fee. parayı veren düdüğü çalıyor. Kem alat ile kemalat olmuyor. Haram para ile hayır olmayacağı gibi.

Bunlardan maddi yardım almayan cemaat ve vakıf kaldı mı? Ha. işte böyle. veren al alan elden üstündür. Daha önce siz konuşuyordunuz onlar dinliyordu. şimdi onlar konuşuyor. siz dinliyorsunuz..

**AB fonları ile semirenlerin sesleri nasıl incelldi. eskiden ter kokuyorlardı, şimdi parfüm kokuyorlar. Bodrum katlarında rutubct kokan derneklerden çıkıp plazalara taşındılar.**

AK Parti içindeki AKP'liler, FETÖ'nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum "Yeşil Sermaye" de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Şabanecı kadar. Fczacıbaşı kadar bizim "Yeşil sermaye" davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!

Ben hep "Lazaranta" diye yazıyorum da, aslı "Lanzarote Sözleşmesi" Şeytan Üçgeninin bir diğer ayağı olan "Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömuru ve İstismara Karşı Korunması" sözleşmesi 6084 sayılı kanun ile onaylanmış ve 25.10.2010 tarihinde kanunlaşmış. (11k ilanı 25 Ekim 2007) Yani sözleşme Mecliste beklemiyor, o iş bitmiş. Bekleyen sözleşme hükümlerinin yasaya dönüştürülmesi. Yani şu anda Türkiye'nin en kolay şekilde çekileceği sözleşme bu Lanzarote sözleşmesi. Kronolojik sırayla gidersek, sonra İstanbul Sözleşmesi ve daha sonra CEDAW. Sonra da CEDAW ve İstanbul Sözleşmesine dayalı yasa ve yönetmeliklerin, genelgelerin değiştirilmesi gerek.

**Bu felaketin sorumluları arasında en önemli isim olarak karşımıza hep Fatma Şahin çıkıyor. Şahin hâlâ bu yönde genelgeler yayımlıyor. Toplumdaki öfke konusunda sanırım bilgi sahibi değil. KADEM bir, Fatma Şahin iki. KADEM aile ile yakın ilişkisi sebebi ile daha öncelikli olarak akla geliyor.**

**Geçen süreçte, bu fitne hareketi, milletvekilleri, hakanlar, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, merkez ve taşradaki hemen hemen kamu bürokrasisi ve işadamlarının hemen hepsinin aile ve çocuklarını kendi içine çekti ve bu çevrelerin kafaları bu cehennemde formatlandı.**

**Aile Bakanlığının ilgili birimleri. Bazı STK'lar, GRAVİO bir misyoner örgütü gibi çalışı. Maarifî mahvettiler. Bütün devlet kademelerine sızdılar. Bunlar çok ileri gittiler. Birakin eleştirmeyi, soru sormak bile azarlanmanız, aşağılanmanız için yeterliydi.**

**STK'ların karşısına geçip, pahalı arabalar ve korumaları ile gelen ve yakasında bayrak rozeti**





birileri gazetecisine, STK yöneticisine talimat verip parmak sallıyordu: "Yurdunuza biz yaptık, okulunuzu da cami de yaptık. Cemaati de siz bulsaydınız. Şimdi geldiniz konuşuyorsunuz. Siz partimiz için ne yaptınız!" Mahallenin abisi, acar politikacılar karşısında onurları kırılmış, boyunları bükük susuyorlardı. Aslında biz hepimiz suçluyduk. Kimse üzerine düşen görevi yapmadı. Hep iktidar olmayı bekledik. CFDAW darbeciler tarafından imzalandı. REFAHYOL döneminde olamazdı, çünkü tek başına iktidar değildik. Ve AK Parti. Büyük hayaller ve umutlarla çıktığı yola. Bugün gelinen noktada neleri konuşuyoruz. Bakın, değil Ayasofya'yı açmak, Kıbrıs'ın tamamını da alsanız. Ege adalarını da alsanız, bu fitneyi durdurmadığımız, takdirde büyüyen öfke ufkunuzu karartacaktır. Aile kaybedildikten sonra onun yerine koyabileceğimiz, bir şey yok. Bakın Mescid-i Aksa'yı açsamız da bir şey değişmez. Açık iyi edersiniz de, helak kapılarını çaldığında Lut kavminin başında bir peygamber vardı ve mabed açtı. Bugünkü başımızın belası aile ve aileyi tehdit eden fahşa! Bu sözleşmeler de bununla ilgili.

Av. Ebubekir Esad BAS'ın "Lanzarote sözleşmesinin hukuki tahlihi" konulu makalesini okuyorum. Makalenin girişinde 7 Mayıs 2020'de ilk kez Dr. Mucahit Gültekin'in bu konuya dikkat çektiğini söylüyor. Evet, bizim politikacılarımız, gazetecilerimiz, akademisyenlerimiz hep birden özür dilemeliyiz. Uyumuşuz. Ve bu vesile ile Mücahit Gültekin'e teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Bu arada, Erol Yazar da önemli bir açıklama yaptı. Dikkat çekici bir tesbiti var, 28 Şubat'ta darbecilerin arkasında duran, başörtüsüne savaşı açan sermaye gruplarının bugün İstanbul Sözleşmesinin bayraktarlığını yapıyor olmaları dikkat çekici. FETÖ'cüler 15 Temmuz'da başarılı olsalardı, inanın bugün İstanbul Sözleşmesi konusunda da, aynen içimizdeki AKP'liler gibi yaparlardı. Bu çevrelerin İstanbul Sözleşmesi konusunda seslerini yükseltmeleri karşısında Erol Yazar iş dünyasından açıkça tepki koyan ve tavırını bir bildiri ile açıklayan ilk kişi oldu. "Bu süreçte, iş dünyasının bir bölümü "Kadın Erkek eşitliği" gibi güzel bir sözün arkasına sığınarak, değerlerimizi hiçe sayan ve batıya "kökünden kazımak" tabiri dahil her türlü batı merkezli bayat biçimini tükemiz insanına dayatan bir sözleşmeyi neden destekliyorlar?" diye soruyor Yazar.

Cevabında ise Yazar, "Konuşmak yerine 'sözleşmeye dokunmayın!' mantığı ile hareket eden STK, basın ve iş dünyasının iyi niyetli olduğunu düşünmek zorlama bir mantık olacaktır. Ailenin adeta yıkıldığı, her türlü sapkınlığın meşrulaştığı bazı toplum değerleri ile bizim toplumsal yaralarımızı tedavi etmek mümkün değildir. İstanbul Sözleşmesini dini bir metin gibi gören iş dünyası ve diğer kesimleri; cinsiyeti belirgin şekilde yaratılış aslına uygun tarif eden ve kadını anne, kardeş, çş gören, ayaklarının altında cennet olmakla müjdeleyen ve daha nice yüceliklerle tasvir eden, inanç değerleriyle mücadele etmek yerine bu değerlere sahip çıkmaya ve saygılı olmaya davet ediyorum" diyor. Selam ve dua ile.

